



■ Aalderd Duinkerken van Kantoor Vreugdenhil interviewt vijfvoudig wereldkampioen kickboksen Semmy Schilt.

Wereldkampioen kickboksen bij Kantoor Vreugdenhil

UITHUIZERMEEDEN - De tiende thema-avond van Kantoor Vreugdenhil heeft opnieuw een bijzondere gast gekend. Deze keer was het Semmy Schilt, vijfvoudig wereldkampioen kickboksen, Claes in de film *Nova Zembla* en tegenwoordig eigenaar van Fight Game Academy Semmy Schilt in Zuidlaren.

Waarom een kickboks-kampioen op een avond voor besturen van verenigingen en stichtingen? „Er is een overeenkomst tussen topsport en een stichting”, sprak Schilt uit eigen ervaring. „In de topsport heb je een doel, dat wil je halen en dat ga je halen. Maar wat dan verder? Dat is met een stichting soms ook zo. Je zet iets neer om echt iets te bereiken, je krijgt alle medewerking, en dan? Dan moet je maar zien hoe je verder moet.” Kickboksen en karate worden gezien als individuele sporten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal, legde Schilt uit. „Maar ook in de vechtsport vorm je, ondanks dat je individueel iets doet, een team. Met je trainingsmaatje, met de trainer en de verzorger. Zo zie ik besturen ook. Je hebt een gezamenlijk doel, iets wat je hart raakt, waar je je hard voor wilt maken. In een bestuur vind je mensen die diezelfde kant op willen als jij. En dan moet je dus samenwerken. Je moet samen het grote plan voor ogen houden en je eigen individuele dingen

opzij zetten.” Maar aan dat besturen zitten de nodige haken en ogen, waarvan bestuurders zich niet altijd bewust zijn.

Discussie

Dat bleek toen de ongeveer dertig aanwezigen met elkaar in discussie gingen over een drietal stellingen. Dat wet- en regelgeving rondom het besturen van stichtingen en verenigingen soms te ingewikkeld zijn, was iets dat een aantal aanwezigen wel kon beamen. Sterker nog, sommigen gaven aan dat niet eens te weten, omdat ze te weinig op de hoogte zijn. Ook lijken regels steeds ingewikkelder te worden waardoor wel eens vergeten wordt dat er ook nog gewoon bestuurd moet worden. Dat je als bestuurder voor een aantal zaken aansprakelijk gesteld kan worden, was bij de meeste mensen wel bekend. Dat tegen een bepaald deel van die aansprakelijkheid een evenementenverzekering af te sluiten valt, daar waren veel minder mensen van op de hoogte. Ook een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid is mogelijk, legde Yvonne de Vries-Vreugdenhil uit, maar dan mag er geen sprake zijn van ‘onbehoorlijk bestuur’. Is dat wel het geval, dan kan een bestuur soms hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Het is belangrijk dat besturen goed op de hoogte zijn van de financiële situatie van de club, benadrukte De Vries-Vreugdenhil. Het is goed om het punt financiën in iedere be-

stuursvergadering op de agenda te zetten, de stand van zaken te bespreken en die dan ook te notuleren. Eigenlijk zou iedere penningmeester dat zelf ook moeten willen, vond ze. Regelingen rond vrijwilligerswerk blijken soms lastig te zijn. Ook de rol van gemeenten is niet altijd duidelijk. Besturen kunnen in sommige gevallen voor steun en advies terecht bij koepelorganisaties, zodat niet iedere vereniging of stichting zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

De doelstelling van de avond was: ‘ik weet als bestuurder wat mijn rechten en plichten zijn’. Is die gehaald was de slotvraag. In ieder geval is iedereen zich er bewust van geworden dat er aan besturen meer vast zit, dan veel mensen op het eerste gezicht denken. „Ik ga een andere hobby zoeken”, zei één van de aanwezigen met een knipoog. Schilt tot slot: „Met al dat gepraat over aansprakelijkheid en zo, zou je bijna vergeten dat het vooral om het idealisme gaat, dat er achter een club zit. Dat is juist wat de meeste voldoening geeft.” Daarmee kreeg een avond vol informatie een mooie, positieve afsluiting. Volgend jaar zal Kantoor Vreugdenhil weer een aantal thema-avonden organiseren, over uiteenlopende onderwerpen.